

Ζωγραφίζω την Μ. Εβδομάδα
Περιοδικό των
Α/Β τάξεων 3/Θ Μαρασλείου



Τεύχος Γ Αφιέρωμα στο Πάσχα
Απρίλιος 2021



Η Ανάσταση του Λαζάρου

Την γιορτάζουμε το Σάββατο πριν την Κυριακή των Βαΐων

Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού. Κάποια στιγμή αρρώστησε βαριά και οι αδερφές του ζήτησαν από τον Χριστό να έρθει για να τον γιατρέψει. Όσοι να φτάσει όμως ο Χριστός ο Λάζαρος είχε πεθάνει. Τότε ο Χριστός επισκέφτηκε τον τάφο, ζήτησε να τον ανοίξουν και αφού προσευχήθηκε είπε «**Λάζαρε, δέυρω έξω**» που σημαίνει Λάζαρε βγες έξω» και ο Λάζαρος αναστήθηκε. .



Μετά την ανάσταση του Λαζάρου ο Ιησούς αποφάσισε να περάσει το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Για την μετακίνησή του χρησιμοποίησε ένα γαϊδουράκι. Ο κόσμος που είχε μάθει για την ανάσταση του Λαζάρου μαζεύτηκε να τον υποδεχτεί. Κάποιοι έστρωναν κλαδιά ελιάς και δάφνης (βάγια) στο δρόμο του. Πολλοί φώναζαν «ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» δηλαδή «Δόξα στον Θεό! Είναι ευλογημένος αυτός που έρχεται, σταλμένος από τον Κύριο!»

Αυτό το περιστατικό θυμόμαστε την Κυριακή των Βαΐων όπου στην εκκλησία οι ιερείς μοιράζουν κλαδιά δάφνης.



Ο μυστικός δείπνος

Ο μυστικός δείπνος γιορτάζεται την Μ. Πέμπτη Ο Χριστός που γνώριζε ότι σύντομα θα τέλειωνε η ζωή του, κάλεσε τους μαθητές του σε ένα τελευταίο δείπνο. Συγκεντρώθηκαν όλοι σ' ένα σπίτι.



Ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών.

Μετά έριξε κομματάκια ψωμιού μέσα στο κρασί το ευλόγησε και έδωσε στους μαθητές του να κοινωνήσουν.

Πριν αρχίσουν να τρώνε ο Χριστός είπε:

-Αυτή είναι η τελευταία φορά που είμαστε μαζί. Απόψε κάποιος από εσάς θα με προδώσει



Προσευχή στο όρος τον Ελαιών

Μετά το μυστικό δείπνο ο Χριστός με τους μαθητές του πήγαν στον κήπο της Γεσθημανής. Εκεί άφησε τους μαθητές του και προχώρησε μόνος του πιο ψηλά για να προσευχηθεί.



Ο Ιούδας προδίδει τον Χριστό

Σε λίγο έφτασε ο Ιούδας με τους Ρωμαίους στρατιώτες (αυτοί είχαν τότε τον έλεγχο της περιοχής). Ο Ιούδας φίλησε τον Χριστό και αμέσως οι στρατιώτες τον συνέλαβαν και Τον οδήγησαν στους αρχηγούς των Εβραίων. Αυτοί ήθελαν να Τον σταυρώσουν, αλλά αυτό έπρεπε να το αποφασίσει ο Ρωμαίος επίτροπος Πόντιος Πιλάτος.



Η σύλληψη



Η δίκη

Ο Πόντιος Πιλάτος δεν Τον βρήκε ένοχο. Έτσι έπλυνε τα χέρια του λέγοντας εγώ «Νίπτω τας χείρας μου» που σήμαινε ότι εγώ διώχνω το φταίξιμο από πάνω μου, Τον παρέδωσε πίσω στους Εβραίους να Τον κάνουν ό,τι θέλουν.



Ο δρόμος προς τον Γολγοθά

Οι Εβραίοι φόρεσαν ένα στεφάνι από αγκάθια στο Χριστό και του φόρτωσαν ένα ξύλινο σταυρό. Ξεκίνησαν για το Γολγοθά. Εκεί σταύρωσαν το Χριστό μαζί με δύο ληστές. Του κάρφωσαν τα χέρια και τα πόδια πάνω στο σταυρό. Η Παναγία και ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, ήταν εκεί και έκλαιγαν. Ο Χριστός πέθανε. Την ίδια ώρα που πέθαινε ο Χριστός έγινε σεισμός. Κάθε χρόνο, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης γίνεται αναπαράσταση της Σταύρωσης του Κυρίου.



Η ταφή

Μαθητές του Χριστού, κατάφεραν να πάρουν άδεια για να θάψουν τον Χριστό. Κατέβασαν το νεκρό του σώμα από τον σταυρό, το έπλυναν με άρωμα και το έθαψαν. Οι Εβραίοι που φοβόντουσαν μήπως οι μαθητές κλέψουν το σώμα και πουν ότι αναστήθηκε, έκλεισαν τον τάφο με μια βαριά πέτρα και τοποθέτησαν έξω από αυτόν στρατιώτες για να τον φυλάνε.



Η Ανάσταση

Τρεις μέρες μετά τη σταύρωση τρεις μαθήτριες του Χριστού επισκέφτηκαν τον τάφο του Χριστού για να αλείψουν το σώμα του με αρώματα. Εκεί όμως τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Ο τάφος ήταν ανοικτός. Ένας άγγελος εμφανίστηκε και τους είπε: «Αυτός που ψάχνετε δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε». Χαρούμενες έτρεξαν να το πουν στους άλλους το ευχάριστο νέο. Στο δρόμο της επιστροφής εμφανίστηκε μπροστά τους ο Χριστός. Οι κοπέλες ξαφνιάστηκαν και τότε ο Χριστός τους είπε: «Μη φοβάστε . Πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές μου πως αναστήθηκα



Ο Χριστός παρουσιάζεται στους μαθητές του



Η ανάληψη

Η Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό έγινε 40 μέρες μετά το Πάσχα. (είναι η μέρα που στο σχολείο σταματάμε να κάνουμε την προσευχή με το Χριστός Ανέστη και αρχίζουμε να λέμε πάλι το άγιος ο Θεός)